

Ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με τα μέτρα κοινωνικής και οικονομικής στήριξης των πολιτών, από πλευράς των κρατικών φορέων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

16 Μαρτίου 2022

Βλαντίμιρ Πούτιν: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας!

Στη συνάντησή μας συμμετέχουν οι επικεφαλής της κυβέρνησης, οι προεδρικοί πληρεξούσιοι στις ομοσπονδιακές περιφέρειες και οι επικεφαλής των περιφερειών της Ρωσίας.

Συναντιόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή, ενόσω οι Ένοπλες Δυνάμεις μας διεξάγουν μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία και στο Ντονμπάς. Υπενθυμίζω ότι στην αρχή της, τις πρώτες ώρες της 24ης Φεβρουαρίου, δήλωσα δημόσια και ξεκάθαρα τους λόγους και τον κύριο σκοπό των ενεργειών της Ρωσίας. **Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το λαό μας στο Ντονμπάς, ο οποίος εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια υφίσταται μια πραγματική γενοκτονία με τα πιο βάρβαρα μέσα - τον αποκλεισμό, τις μεγάλης κλίμακας τιμωρητικές ενέργειες, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τους συνεχείς βομβαρδισμούς από το πυροβολικό. Και για ποιο λόγο; Μόνο και μόνο επειδή επιζητούσαν στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα - να ζουν σύμφωνα με τους νόμους και τις παραδόσεις των προγόνων τους, να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με τον τρόπο που ήθελαν.**

Ταυτόχρονα, οι αρχές του Κιέβου όχι μόνο αγνόησαν και σαμποτάρισαν την εφαρμογή της δέσμης μέτρων του Μινσκ για την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στα τέλη του περασμένου έτους αρνήθηκαν επισήμως να την εφαρμόσουν.

Είχαν επίσης αρχίσει να θέτουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον, οι αρχές του Κιέβου είχαν επίσης ανακοινώσει την πρόθεσή τους να κατασκευάσουν τα δικά τους πυρηνικά όπλα και τα μέσα εκτόξευσής τους. Αυτό συνιστούσε μια πραγματική απειλή. Ήδη στο άμεσο, ορατό μέλλον, με ξένη τεχνική βοήθεια, το φιλοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο θα μπορούσε να αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής και στόχος του θα ήταν φυσικά η Ρωσία.

Υπήρχε επίσης ένα δίκτυο δεκάδων εργαστηρίων που λειτουργούσε στην Ουκρανία, όπου στρατιωτικά προγράμματα βιολογικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων πειραμάτων με δείγματα κορονοϊών, άνθρακα, χολέρας, αφρικανικής πανώλης των χοίρων και άλλων θανατηφόρων ασθενειών, διεξάγονταν υπό την καθοδήγηση και την οικονομική υποστήριξη του Πενταγώνου.

Τα ίχνη αυτών των μυστικών προγραμμάτων καλύπτονται τώρα με επιμονή. Αλλά έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι τα συστατικά των βιολογικών όπλων δημιουργήθηκαν στην πραγματικότητα σε κοντινή απόσταση από τη Ρωσία, στο ουκρανικό έδαφος.

Οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας ότι οι εξελίξεις αυτές συνιστούν **άμεση απειλή** για την ασφάλεια της Ρωσίας είχαν αγνοηθεί από την Ουκρανία, τους προστάτες τους, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, με επιδεικτική και κυνική περιφρόνηση.

Ως εκ τούτου, όλες οι διπλωματικές επιλογές έχουν εξαντληθεί πλήρως. Απλώς δεν είχαμε καμία άλλη επιλογή. **προκειμένου να επιλύσουμε με ειρηνικό τρόπο, τα προβλήματα που προέκυψαν χωρίς βέβαια τη δική μας υπαιτιότητα. Οπότε απλώς αναγκαστήκαμε να ξεκινήσουμε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση.**

Η εμφάνιση ρωσικών στρατευμάτων κοντά στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας δεν οφείλεται στην πρόθεσή μας να καταλάβουμε τη χώρα αυτή. Δεν έχουμε τέτοιο στόχο και το κατέστησα σαφές αυτό και στην ομιλία μου στις 24 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τις τακτικές των πολεμικών επιχειρήσεων που σχεδίασε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο μας, έχουν αποδείξει πλήρως την αξία τους. Και τα παιδιά μας - στρατιώτες και αξιωματικοί - δείχνουν θάρρος και ηρωισμό, **κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποφύγουν απώλειες μεταξύ των αμάχων στις Ουκρανικές πόλεις.**

Θέλω να το πω αυτό για πρώτη φορά: στην αρχή της επιχείρησης στο Ντονμπάς, ζητήθηκε από τις αρχές του Κιέβου μέσω διαφόρων διαύλων, προκειμένου να αποφευχθεί η παράλογη αιματοχυσία, να μην εμπλακούν σε εχθροπραξίες, αλλά απλώς να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Ντονμπάς. Δεν το θέλησαν. Αυτή λοιπόν, ήταν η δική τους απόφαση. τώρα θα έρθει η στιγμή να συνειδητοποιήσουν αναπόφευκτα, επί του πεδίου, τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Η επιχείρηση εξελίσσεται με επιτυχία, σύμφωνα με τα σχέδια που είχαν εκ των προτέρων εγκριθεί.

Επισημαίνω ότι η Ουκρανία, με την ενθάρρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών δυτικών χωρών, προετοίμαζε συνειδητά ένα βίαιο σενάριο, ένα λουτρό αίματος και μια εθνοκάθαρση στο Ντονμπάς. Μια μαζική επίθεση στο Ντονμπάς και στη συνέχεια στην Κριμαία, ήταν μόνο θέμα χρόνου. Αλλά οι Ένοπλες Δυνάμεις μας ματαίωσαν αυτά τα σχέδια.

Το Κίεβο δεν προετοίμαζε μόνο τον πόλεμο, την επίθεση εναντίον της Ρωσίας, εναντίον του Ντονμπάς, αλλά τον διεξήγαγε κιόλας. Οι προσπάθειες οργάνωσης σαμποτάζ και τρομοκρατικού υποκόσμου στην Κριμαία ποτέ δεν σταμάτησαν. Οι μάχες στο Ντονμπάς, οι βομβαρδισμοί ειρηνικών οικισμών, συνεχίζονται ασταμάτητα τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σχεδόν 14.000 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, έχουν ήδη σκοτωθεί.

Στις 14 Μαρτίου, όπως γνωρίζετε, εξαπολύθηκε πυραυλική επίθεση κατά του κέντρου του Ντονέτσκ. Ήταν μια εντελώς αιματηρή επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 20 ανθρώπους. Και τέτοιοι βομβαρδισμοί συνεχίζονται τις τελευταίες ημέρες. Χτυπούν αδιακρίτως, σε πλατείες, με τον φανατισμό και τη μανία των καταδικασμένων - όπως οι Ναζί, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες του Τρίτου Ράιχ προσπάθησαν να πάρουν μαζί τους στον τάφο τους, όσο το δυνατόν περισσότερα αθώα θύματα.

Αυτό όμως που εντυπωσιάζει με τον άκρατο κυνισμό του, δεν είναι μόνο τα θρασύτατα ψέματα του Κιέβου, που ισχυρίζεται ότι ήταν η Ρωσία (το σκέφτηκαν αυτό!) που δήθεν εκτόξευσε πύραυλο στο Ντονέτσκ, αλλά και ότι ο λεγόμενος πολιτισμένος δυτικός κόσμος, ο ευρωπαϊκός και αμερικανικός Τύπος δεν είχε προσέξει καν την τραγωδία του Ντονέτσκ, σαν αυτή να μην συνέβη ποτέ.

Με τον ίδιο υποκριτικό τρόπο, κάνουν τα στραβά μάτια τα τελευταία οκτώ χρόνια, όταν οι μητέρες στο Ντονμπάς έθαβαν τα παιδιά τους. Όταν σκοτώνονταν ηλικιωμένοι άνθρωποι. **Πρόκειται για ένα είδος υποβάθμισης της ηθικής, για πλήρη απανθρωπισμό.**

Δεν ήταν πλέον δυνατό να ανεχτούμε την πολυετή κοροϊδία σε βάρος των κατοίκων του Ντονμπάς. Και για να θέσει τέλος στη γενοκτονία, η Ρωσία αναγνώρισε τις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονμπάς και σύναψε συνθήκες φιλίας και αμοιβαίας βοήθειας μαζί τους. Βάσει αυτών των συμφωνιών, οι Δημοκρατίες ζήτησαν από τη χώρα μας στρατιωτική βοήθεια για την απόκρουση της επίθεσης. Και

εμείς παρέχουμε αυτή τη βοήθεια - απλώς δεν μπορούσαμε, **δεν είχαμε το δικαίωμα να κάνουμε διαφορετικά.**

Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να σας ζητήσω να δώσετε προσοχή είναι το εξής: **αν τα στρατεύματά μας είχαν δράσει μόνο στο έδαφος των Λαϊκών Δημοκρατιών και τους είχαν βοηθήσει να απελευθερώσουν τη γη τους, αυτό δεν θα ήταν η τελική λύση, δεν θα είχε οδηγήσει στην ειρήνη και δεν θα είχε εξαλείψει την απειλή και για τη δική μας χώρα, για την ίδια Ρωσία. Αντιθέτως, θα δημιουργηθεί μια νέα γραμμή μετώπου, περιμετρικά, γύρω από το Ντονμπάς και οι βομβαρδισμοί και οι προκλήσεις κατά μήκος των συνόρων του, θα είχαν συνεχιστεί. Με άλλα λόγια, η ένοπλη σύγκρουση θα παρατεινόταν χωρίς τέλος, τροφοδοτούμενη από τη ρεβανσιστική υστερία του καθεστώτος του Κιέβου, ενώ οι στρατιωτικές υποδομές του NATO στην Ουκρανία θα αναπτύσσονταν ακόμη πιο γρήγορα και πιο επιθετικά: θα ερχόμασταν αντιμέτωποι με το γεγονός ότι τα επιθετικά όπλα της Συμμαχίας βρίσκονται ήδη στα σύνορά μας.**

Και πάλι, δεν θα είχαμε άλλη επιλογή για αυτοάμυνα, προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ρωσίας, εκτός από το να προβούμε σε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και όλα τα καθήκοντα που έχουν τεθεί, πρόκειται σίγουρα να υλοποιηθούν. Θα μεριμνήσουμε με τρόπο αξιόπιστο για την ασφάλεια της Ρωσίας και του λαού μας και **δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Ουκρανία να χρησιμοποιηθεί ως εφιαλτήριο για επιθετικές ενέργειες εναντίον της χώρας μας.**

Ήμασταν έτοιμοι και πρόθυμοι να συζητήσουμε θέματα που είναι θεμελιώδη για τη Ρωσία, για το μέλλον μας - σχετικά με το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας, την αποστρατιωτικοποίησή της και την αποναζιστικοποίησή της, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η χώρα μας έχει κάνει τα πάντα για να οργανώσει και να διεξαγάγει αυτές τις διαπραγματεύσεις, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία, για να σωθούν οι άνθρωποι και οι ζωές τους.

Όμως, ξανά και ξανά, βεβαιωνόμαστε ότι **το καθεστώς του Κιέβου, το οποίο ανέλαβε την αποστολή από τα δυτικά αφεντικά του να δημιουργήσει μια επιθετική «αντι-Ρωσία», αδιαφορεί για την τύχη του λαού της Ουκρανίας. Το γεγονός ότι άνθρωποι πεθαίνουν, το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια έχουν γίνει πρόσφυγες, το γεγονός ότι μια πραγματική ανθρωπιστική καταστροφή συντελείται στις πόλεις που κατέχουν οι νεοναζί και οι ένοπλοι εγκληματίες τους που απελευθερώνονται από τις φυλακές, για όλα αυτά, οι πάντες δείχνουν πλήρη αδιαφορία.**

Είναι επίσης προφανές για εμάς, ότι οι δυτικοί υποστηρικτές, απλούστατα παροτρύνουν τις αρχές του Κιέβου να συνεχίσουν την αιματοχυσία. Τους παρέχονται όλο και περισσότερα όπλα, τους παρέχονται πληροφορίες, τους παρέχεται είδους δυνατή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής στρατιωτικών συμβούλων και μισθοφόρων.

Επέλεξαν επίσης να χρησιμοποιήσουν ως όπλο τους, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές, εμπορικές και άλλες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, οι οποίες πλήττουν τώρα και τους ίδιους τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, παρεμπιπτόντως, μέσω της αύξησης των τιμών της βενζίνης, της ενέργειας, των τροφίμων, μέσω της απώλειας θέσεων εργασίας που συνδέονται με τη Ρωσική αγορά. Και δεν πρέπει, όπως λένε, να ρίχνουν το φταίξιμο στη χώρα μας.

Θα ήθελα να με ακούσουν οι απλοί πολίτες των δυτικών χωρών: σήμερα προσπαθούν να σας πείσουν ότι όλες οι δυσκολίες σας είναι αποτέλεσμα κάποιων εχθρικών επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας, ότι το δικό σας πορτοφόλι πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να πληρώσετε για την καταπολέμηση του μύθου της Ρωσικής απειλής. Όλα αυτά είναι ψέματα.

Η αλήθεια είναι ότι τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άνθρωποι στη Δύση είναι το αποτέλεσμα πολυετών ενεργειών, λαθών, κοντόφθαλμης σκέψης και φιλοδοξιών των κυρίαρχων ελίτ των κρατών τους. **Αυτές οι ελίτ δεν σκέφτονται πώς να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους στις δυτικές χώρες. Έχουν εμμονή με τα δικά τους συμφέροντα και τα υπερκέρδη τους.**

Αυτό αποδεικνύεται από στοιχεία διεθνών οργανισμών, τα οποία δείχνουν ρητά ότι **τα κοινωνικά προβλήματα, ακόμη και στις προηγμένες δυτικές χώρες, έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, ότι η ανισότητα, το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων μεγαλώνει, ότι οι φυλετικές και εθνικές συγκρούσεις γίνονται σαφώς αισθητές.**

Ο μύθος της δυτικής κοινωνίας πρόνοιας, του λεγόμενου χρυσού δισεκατομμυρίου καταρρέει.

Επαναλαμβάνω, σήμερα ολόκληρος ο πλανήτης πρέπει να πληρώσει το τίμημα για τις φιλοδοξίες της Δύσης, για τις προσπάθειές της να διατηρήσει την απατηλή κυριαρχία της με κάθε μέσο.

Η επιβολή κυρώσεων αποτελεί λογική συνέχεια, συμπυκνωμένη έκφραση της ανεύθυνης, κοντόφθαλμης πολιτικής των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Είναι αυτοί που τα τελευταία χρόνια, με τα ίδια τους τα χέρια, εξαπέλυσαν ένα σπирάλ παγκόσμιου πληθωρισμού, οι ενέργειές τους οδήγησαν σε αύξηση της παγκόσμιας φτώχειας και της ανισότητας και σε νέες ροές προσφύγων σε όλο τον κόσμο. Και τίθεται συνεπώς το ερώτημα: Ποιος θα είναι τώρα υπεύθυνος για τα εκατομμύρια των θανάτων από την πείνα στις φτωχότερες χώρες του κόσμου λόγω της αυξανόμενης έλλειψης τροφίμων;

Και επιπλέον, ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και η αξιοπιστία του δολαρίου των ΗΠΑ ως κύριου αποθεματικού νομίσματος, έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα.

Με τον τρόπο αυτό, η παράνομη ενέργεια για τη δέσμευση μέρους των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Τράπεζας της Ρωσίας θέτει τέρμα στην αξιοπιστία των λεγόμενων περιουσιακών στοιχείων πρώτης κατηγορίας. Στην πραγματικότητα, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ρωσίας. Τώρα πλέον όλοι γνωρίζουν ότι τα οικονομικά αποθέματα μπορούν έτσι απλά να κλαπούν. Και βλέποντας αυτό, πολλές χώρες μπορεί να αρχίσουν στο εγγύς μέλλον - είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν - να μετατρέπουν τις χάρτινες και ψηφιακές αποταμιεύσεις τους σε πραγματικά αποθέματα με τη μορφή εμπορευμάτων, γης, τροφίμων, χρυσού και άλλων πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που θα αυξήσει το έλλειμμα στις αγορές αυτές.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι η κατάσχεση των ξένων περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων Ρωσικών εταιρειών και ιδιωτών αποτελεί επίσης ένα δίδαγμα για τις εθνικές επιχειρήσεις, ότι **δεν υπάρχει τίποτα πιο αξιόπιστο από το να επενδύει κανείς στη χώρα του. Το έχω πει και εγώ ο ίδιος περισσότερες από μία φορές.**

Εκτιμούμε τη στάση των ξένων εταιρειών που, παρά τις ασύδοτες πιέσεις των ΗΠΑ και των υποτελών τους, συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Στο μέλλον, θα έχουν σίγουρα πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Γνωρίζουμε επίσης εκείνους που πρόδωσαν δειλά τους συνεργάτες τους, ξέχασαν την ευθύνη τους απέναντι στους υπαλλήλους και τους πελάτες τους στη Ρωσία και έσπευσαν να κερδίσουν εικονικά

κέρδη συμμετέχοντας στην αντι-Ρωσική εκστρατεία. Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τις δυτικές χώρες, εμείς θα σεβαστούμε το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

Τι θέλω όμως να τονίσω ιδιαίτερα; Θα πρέπει να γίνει σαφώς κατανοητό ότι σε κάθε σενάριο θα ακολουθήσει ένα νέο πακέτο κυρώσεων και περιορισμών εναντίον μας. Θα ήθελα, λοιπόν να τονίσω το εξής. Η στρατιωτική μας επιχείρηση στην Ουκρανία είναι απλώς ένα πρόσχημα για τη Δύση, προκειμένου να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις. Πράγματι, όπως είναι φυσικό, είναι όλες μαζί συγκεντρωμένες. Αλλά και το δημοψήφισμα στην Κριμαία, το οποίο έλαβε χώρα, παρεμπιπτόντως, στις 16 Μαρτίου 2014, ακριβώς πριν από οκτώ χρόνια, κατά τη διάρκεια του οποίου οι κάτοικοι της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης εξέφρασαν την ελεύθερη επιλογή τους, να παραμείνουν με την ιστορική τους πατρίδα, ήταν επίσης άλλος ένας λόγος γι' αυτούς, για τους Δυτικούς.

Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω: πρόκειται μόνο για περιστάσεις. Ωστόσο, **η πολιτική περιορισμού και αποδυνάμωσης της Ρωσίας, μεταξύ άλλων μέσω της οικονομικής απομόνωσης και του αποκλεισμού, είναι μια συνειδητή, μακροπρόθεσμη στρατηγική. Οι ίδιοι οι ηγέτες της Δύσης δεν κρύβουν πλέον το γεγονός ότι οι κυρώσεις δεν απευθύνονται σε μεμονωμένα άτομα ή εταιρείες. Στόχος τους είναι να πλήξουν ολόκληρη την εγχώρια οικονομία μας, την κοινωνική και ανθρωπιστική μας σφαίρα, κάθε οικογένεια, κάθε πολίτη της Ρωσίας.**

Στην πραγματικότητα, τέτοια βήματα που αποσκοπούν στην επιδείνωση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της επιθετικότητας, του πολέμου με οικονομικά, πολιτικά και πληροφοριακά μέσα. Είναι ολοκληρωτική και απροκάλυπτη επίθεση, και, επαναλαμβάνω, η λεγόμενη δυτική πολιτική ελίτ δεν ντρέπεται καν, να το πει με απλά λόγια.

Όλη η φλυαρία περί πολιτικής ορθότητας, απαραβίαστου της ατομικής ιδιοκτησίας, ελευθερίας του λόγου, όλα κατέρρευσαν εν μία νυκτί. Ακόμη και οι ολυμπιακές αρχές έχουν καταπατηθεί. Δεν ντράπηκαν καν, και δεν δίστασαν καν «να ξεκαθαρίσουν τον λογαριασμό» με τους Παραολυμπιονίκες. Αυτό σημαίνει γι αυτούς το σύνθημα: «ο αθλητισμός πέρα από την πολιτική».

Σε πολλές δυτικές χώρες, οι άνθρωποι που έχουν προέλευση από τη Ρωσία διώκονται σήμερα, μόνο και μόνο για το γεγονός ότι κατάγονται από τη Ρωσία: Τους στερούν την ιατρική περίθαλψη, αποβάλλουν τα παιδιά από τα σχολεία, στερούν τις θέσεις εργασίας από τους γονείς τους, απαγορεύουν τη Ρωσική μουσική, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία. Στην προσπάθειά της να «καταργήσει» τη Ρωσία, η Δύση απογύμνωσε τον εαυτό της από κάθε μάσκα ευπρέπειας, έδρασε με άξεστο τρόπο και έδειξε την πραγματική της φύση. Ο άμεσος παραλληλισμός με τα αντισημιτικά πογκρόμ που οργάνωσαν οι Ναζί στη Γερμανία τη δεκαετία του '30 του περασμένου αιώνα και στη συνέχεια τα πρωτοπαλικάρα τους από πολλές ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην επίθεση του Χίτλερ εναντίον της χώρας μας κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, είναι σαφής.

Εκτός των άλλων, εξαπολύθηκε και μια μαζική επίθεση, κατά της Ρωσίας ακόμη και στον κυβερνοχώρο. Έχει εξαπολυθεί μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία παραπληροφόρησης στην οποία συμμετέχουν τα παγκόσμια μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία των οποίων έχουν αποδειχθεί ότι είναι απλώς ένας μύθος. **Η πρόσβαση στις πληροφορίες περιορίζεται, οι άνθρωποι κατακλύζονται από έναν τεράστιο αριθμό πλαστών, προπαγανδιστικών - με άλλα λόγια, «ψεύτικων» πληροφοριών. Η κατάσταση έφτασε στο σημείο όπου ένα αμερικανικό κοινωνικό δίκτυο, ανακοίνωσε ευθέως ότι είναι δυνατόν να δέχεται δημοσιεύσεις που καλούν σε δολοφονία Ρώσων πολιτών.**

Αντιλαμβανόμαστε τι πόρους διαθέτει αυτή η αυτοκρατορία του ψεύδους, αλλά εξακολουθεί να είναι **ανίσχυρη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη**. Η Ρωσία θα είναι συνεπής στο να διατυπώσει τη θέση της στον κόσμο. Η θέση μας είναι ειλικρινής και ξεκάθαρη, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι την ακούν, την κατανοούν και την συμμαρίζονται.

Θέλω να πω πολύ ειλικρινά: πίσω από τα υποκριτικά λόγια και τις τρέχουσες ενέργειες της λεγόμενης «Συλλογικής Δύσης» υπάρχουν εχθρικές γεωπολιτικές επιδιώξεις. **Δεν θέλουν, απλά δεν θέλουν μια ισχυρή και κυρίαρχη Ρωσία. Δεν θα μας συγχωρήσουν την ανεξάρτητη πορεία μας ή την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.**

Θυμόμαστε πώς υποστήριξαν τον αυτονομισμό, την τρομοκρατία, ενθαρρύνοντας τρομοκράτες και ληστές στον Βόρειο Καύκασο. Όπως και στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, θέλουν να επαναλάβουν την προσπάθειά τους να μας συνθλίψουν ξανά, να μας συντριψούν, να μας οδηγήσουν πέρα από τον Μοζχάι, όπως λέει ο λαός, να μας μετατρέψουν σε μια αδύναμη, εξαρτημένη χώρα, να καταλύσουν την εδαφική μας ακεραιότητα, να διαμελίσουν - στην καλύτερη περίπτωση - τη Ρωσία. **Δεν τα κατάφεραν τότε, και δεν θα τα καταφέρουν ούτε σήμερα.** Και βέβαια, όπως είναι φυσικό, θα προσπαθήσουν να ποντάρουν στη λεγόμενη **πέμπτη φάλαγγα**, στους εθνικούς προδότες, σε αυτούς που κερδίζουν χρήματα εδώ, στη χώρα μας, αλλά που ωστόσο, ζουν εκεί πέρα, και «ζουν» όχι μόνο με τη γεωγραφική έννοια του όρου, αλλά με τις σκέψεις τους, **με τη δουλοπρεπή συνείδησή τους.**

Δεν καταδικάζω καθόλου εκείνους που έχουν μια βίλα στο Μαϊάμι ή στη Γαλλική Ριβιέρα, που δεν μπορούν να στερηθούν το φουά γκρα, τα στρείδια ή τις λεγόμενες ελευθερίες των φύλων. Αυτό δεν είναι απολύτως το πρόβλημα, αλλά, επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι ότι **πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι ψυχικά και νοητικά εκεί και όχι εδώ, όχι με τον λαό μας, όχι με τη Ρωσία. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη τους - κατά τη γνώμη τους! - ένδειξη ότι ανήκουν σε μια ανώτερη κάστα, σε μια ανώτερη φυλή. Τέτοιοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να πουλήσουν τη μητέρα τους, μόνο και μόνο για να τους επιτραπεί να καθίσουν στον προθάλαμο αυτής της υψηλότερης κάστας. Θέλουν να της μοιάσουν, να τη μιμηθούν με κάθε δυνατό τρόπο. Αλλά ξεχνούν ή δεν καταλαβαίνουν καθόλου ότι αυτή η λεγόμενη ανώτερη κάστα τους χρειάζεται ακόμη και ως αναλώσιμο υλικό για να τους χρησιμοποιήσει, προκειμένου να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά στο λαό μας.**

Η «Συλλογική Δύση» προσπαθεί να διασπάσει την κοινωνία μας, κερδοσκοπώντας πάνω στις στρατιωτικές απώλειες, στις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των κυρώσεων, να προκαλέσει εμφύλια αντιπαράθεση στη Ρωσία και, **χρησιμοποιώντας την «πέμπτη φάλαγγα» της, επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο της. Και ο στόχος της είναι η καταστροφή της Ρωσίας, όπως έχω ήδη πει.**

Αλλά κάθε έθνος, πόσο μάλλον ο Ρωσικός λαός, θα είναι πάντα σε θέση να διακρίνει τους αληθινούς πατριώτες από τους αχρείους και τους προδότες, και θα τους φτύσει απλά, όπως μια σκνίπα που μπήκε τυχαία στο στόμα του. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η φυσική και αναγκαία αυτοκάθαρση της κοινωνίας θα ενισχύσει τη χώρα μας, την αλληλεγγύη, τη συνοχή και την ετοιμότητά μας να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση.

Η λεγόμενη «Συλλογική Δύση» και η «πέμπτη φάλαγγα» της έχουν συνηθίσει να μετρούν τα πάντα και τους πάντες, από μόνοι τους, με τα δικά τους κριτήρια. Πιστεύουν ότι τα πάντα μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν, και γι αυτό πιστεύουν ότι θα καταρρεύσουμε και θα υποχωρήσουμε. **Αλλά δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία και το λαό μας.**

Πράγματι, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν συμφιλωθεί εδώ και καιρό με το να ζουν με σκουμμένη την πλάτη και να αποδέχονται υποτακτικά όλες τις αποφάσεις του ηγεμόνα τους, κοιτάζοντάς τον υποτακτικά στα μάτια. Αυτός είναι ο τρόπος που ζουν πολλές χώρες. Δυστυχώς, και στην Ευρώπη.

Αλλά η Ρωσία δεν θα βρεθεί ποτέ σε μια τόσο θλιβερή και ταπεινωμένη κατάσταση και ο αγώνας που διεξάγουμε είναι ένας αγώνας για την κυριαρχία μας, για το μέλλον της χώρας μας και των παιδιών μας. Θα αγωνιστούμε για το δικαίωμα να υπάρχουμε και να παραμείνουμε ως Ρωσία. Θα παραδειγματιστούμε από το θάρρος και τη σταθερότητα των στρατιωτών και των αξιωματικών μας, των πιστών υπερασπιστών της πατρίδας.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Προφανώς, τα τρέχοντα γεγονότα σηματοδοτούν την παγκόσμια κυριαρχία των δυτικών χωρών τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομία. Επιπλέον, θέτουν υπό αμφισβήτηση το οικονομικό μοντέλο που επιβλήθηκε στις αναπτυσσόμενες χώρες, και μάλιστα σε ολόκληρο τον κόσμο, τις τελευταίες δεκαετίες.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω το εξής: την εμμονή των Ηνωμένων Πολιτειών και των συνοδοιπόρων τους σχετικά με τις κυρώσεις, δεν την συμμερίζονται οι χώρες στις οποίες ζει πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι αυτά τα κράτη που αντιπροσωπεύουν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο, πιο ελπιδοφόρο τμήμα της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία είναι ένα από αυτά.

Πράγματι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα για εμάς αυτή τη στιγμή. Οι Ρωσικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς πιέσεις.

Το τραπεζικό σύστημα ήταν το πρώτο που επλήγη από τις κυρώσεις, αλλά τελικά οι Ρωσικές τράπεζες αντεπεξήλθαν στην πρόκληση. Δουλεύοντας κυριολεκτικά όλο το εικοσιτετράωρο, συνεχίζουν να πραγματοποιούν πληρωμές και διακανονισμούς για τους πολίτες και να διασφαλίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το δεύτερο κύμα κυρώσεων σχεδιάστηκε για να προκαλέσει πανικό στον εμπορικό τομέα. Εκτιμάται ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, η πρόσθετη ζήτηση αγαθών ξεπέρασε το ένα τρισεκατομμύριο ρούβλια. Ωστόσο, οι εγχώριοι παραγωγοί, οι προμηθευτές, οι εταιρείες μεταφορών και εφοδιασμού έχουν κάνει τα πάντα για να αποφύγουν τις μεγάλης κλίμακας ελλείψεις στις αλυσίδες λιανικής πώλησης. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τη Ρωσική επιχειρηματική κοινότητα, το εργατικό δυναμικό των εταιρειών, των τραπεζών και των οργανισμών που όχι μόνο παρέχουν αποτελεσματική απάντηση στις προκλήσεις των κυρώσεων, αλλά και θέτουν τα θεμέλια για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας. Και ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την Τράπεζα της Ρωσίας, τους επικεφαλής των φορέων που αποτελούν συστατικά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Στο σημερινό δύσκολο περιβάλλον, διαχειρίζεστε με υπευθυνότητα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε.

Προφανώς, δεν κατάφεραν να οργανώσουν έναν οικονομικό αφηνδιαστικό πόλεμο κατά της Ρωσίας, να αποθαρρύνουν την κοινωνία μας και να μας αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο, οπότε είναι βέβαιο ότι θα δούμε προσπάθειες να αυξηθούν οι πιέσεις εναντίον της χώρας μας. Εμείς όμως θα ξεπεράσουμε και αυτές τις δυσκολίες. Η Ρωσική οικονομία θα προσαρμοστεί οπωσδήποτε στα νέα δεδομένα. Θα ενισχύσουμε την τεχνολογική και επιστημονική μας

αυτοτέλεια, θα διαθέσουμε πρόσθετους πόρους για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης, των υποδομών και της κατασκευής κατοικιών και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις εξωτερικές εμπορικές σχέσεις με στόχο να αποκτήσουμε προσβάσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενες και δυναμικές διεθνείς αγορές.

Αναμφίβολα, οι νέες αυτές πραγματικότητες θα απαιτήσουν **βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές** στην οικονομία μας, και δεν σας κρύβω, ότι αυτές δεν θα είναι εύκολες, θα οδηγήσουν σε προσωρινή αύξηση του πληθωρισμού και της ανεργίας.

Στην κατάσταση αυτή, είναι καθήκον μας να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους αυτούς. Όχι μόνο προκειμένου να εκπληρώσουμε αυστηρά όλες τις κοινωνικές υποχρεώσεις του κράτους, αλλά και να δρομολογήσουμε νέους, πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη στήριξη των πολιτών και των εισοδημάτων τους.

Πρωταρχική μας υποχρέωση είναι να εστιάσουμε στο ζήτημα της προστασίας των μητέρων, των παιδιών και της στήριξης των οικογενειών με παιδιά. Έχει ήδη αποφασιστεί -όπως γνωρίζετε- να καθιερωθούν από την 1η Απριλίου παροχές για παιδιά ηλικίας από 8 έως 16 ετών, συμπεριλαμβανομένων, εκείνων τα οποία μεγαλώνουν σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Το ποσό των ενισχύσεων, θα αντιστοιχεί από το μισό έως το ελάχιστο όριο διαβίωσης για κάθε παιδί αυτής της ηλικίας. Σήμερα το ποσό αυτό ανέρχεται στα 12.300 ρούβλια κατά μέσο όρο σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, **θα έχουμε ένα ενιαίο σύστημα διατροφής από τη στιγμή που μια μέλλουσα μητέρα περιμένει παιδί μέχρι το παιδί να φτάσει στην ηλικία των 17 ετών.**

Επιφορτίζω την κυβέρνηση να διασφαλίσει τη λειτουργία του συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές της οικονομικής κατάστασης με βάση τις νέες οικογενειακές ανάγκες. Δηλαδή, σε περίπτωση που οι γονείς βρεθούν αντιμέτωποι με απώλεια θέσης εργασίας ή άλλες δύσκολες συνθήκες στη ζωή τους, η οικογένεια θα πρέπει να αρχίσει να λαμβάνει κρατική βοήθεια, το ταχύτερο δυνατό.

Ζητώ επίσης από την κυβέρνηση να επανεξετάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης των ατόμων που έχουν απολέσει την εργασία τους. Είναι σαφές ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να επεκταθούν, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού κοινωνικών Συμβολαίων.

Αντιλαμβάνομαι ότι η άνοδος των τιμών επηρεάζει σοβαρά τα εισοδήματα των πολιτών, γι' αυτό και **σύντομα θα λάβουμε απόφαση να αυξήσουμε όλες τις κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων και των συντάξεων, να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό και το όριο διαβίωσης και να αυξήσουμε τους μισθούς του δημόσιου τομέα.** Ζητώ από την κυβέρνηση να υπολογίσει τις ακριβείς παραμέτρους αυτών των αυξήσεων.

Και τονίζω το εξής: ακόμη και στην τρέχουσα δύσκολη κατάσταση, **πρέπει να μειώσουμε τη φτώχεια και την ανισότητα στο τέλος του έτους.** Αυτό είναι ένα εφικτό έργο ακόμη και στη σημερινή συγκυρία. Ζητώ από την κυβέρνηση και τις περιφέρειες να επικεντρωθούν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο οικονομικής φύσης, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά είναι επίσης ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πολλά εξαρτώνται αυτή τη στιγμή από την πρωτοβουλία των ηγετών των φορέων που απαρτίζουν την Ομοσπονδία, από την προθυμία τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σήμερα, υπέγραψα διάταγμα σχετικά με την ανάθεση πρόσθετων εξουσιών στους επικεφαλής των περιφερειών. Αυτοί θα είναι πλέον σε θέση να λαμβάνουν ευέλικτες και άμεσες αποφάσεις, με στόχο τη στήριξη των πολιτών, της οικονομίας και του κοινωνικού μας τομέα, με βάση την πραγματική κατάσταση, όπως

αυτή διαμορφώνεται επί τόπου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η λογική που θα μας επιτρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη ή κωμόπολη, και η οποία μπορεί να είναι παντού, διαφορετική.

Δίνω εντολή σε όλες τις υπηρεσίες των ομοσπονδιακών αρχών στις περιφέρειες να συντονίσουν το έργο τους με τις περιφερειακές αρχές εντός των επόμενων έξι μηνών και στους κυβερνήτες να δημιουργήσουν επιχειρησιακά επιτελεία, ώστε να διασφαλίσουν την οικονομική ανάπτυξη και να ηγηθούν προσωπικά αυτού του έργου.

Ποια πρέπει να είναι η προτεραιότητα στην προκειμένη περίπτωση;

Βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων θα πρέπει να διαδραματίσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε θέση να ανασυγκροτήσουν τα logistics, να βρουν νέους προμηθευτές και να αυξήσουν την παραγωγή προϊόντων που έχουν αυξημένη ζήτηση, κι αυτό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το πόσο γρήγορα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα βρουν τις σωστές λύσεις και θα τις υλοποιήσουν εξαρτάται από τη διατήρηση της απασχόλησης, των εισοδημάτων και των μισθών των πολιτών και, γενικότερα, από τη διασφάλιση της βιώσιμης, εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας. Γι' αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε στις εξωτερικές πιέσεις με τη μέγιστη επιχειρηματική ελευθερία και τη στήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ζητώ από την κυβέρνηση, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις εποπτικές αρχές να συνεχίσουν το έργο τους για την άρση των περιττών διοικητικών και κανονιστικών εμποδίων. Επιπλέον, δεν μπορούμε να αποσπούμε την προσοχή των επιχειρήσεων και των περιφερειακών αρχών από την επίλυση των πιο πιεστικών και επειγόντων προβλημάτων επιβαρύνοντάς τις με κάθε είδους επιθεωρήσεις και ελέγχους.

Ένα από τα βασικά προβλήματα των επιχειρήσεων σήμερα είναι η έλλειψη κεφαλαίων κίνησης, η μη διαθεσιμότητα και το υψηλό κόστος των δανείων, αλλά η Κεντρική Τράπεζα χρειάστηκε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Εν προκειμένω, δίνω εντολή να εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα.

Πρώτον. Οι επιχειρήσεις που εκτελούν παραγγελίες κυβερνητικών οργανισμών και οι εταιρείες με κρατική συμμετοχή θα πρέπει να εισπράττουν χρήματα για τα παραδοθέντα αγαθά και υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό και να τίθενται εκ νέου σε λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνω την αύξηση του ποσού των προκαταβολών στο πλαίσιο των κυβερνητικών συμβάσεων. Η προκαταβολή δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από το ήμισυ του συνολικού ποσού της σύμβασης και η προθεσμία πληρωμής για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παραδίδονται θα πρέπει να μειωθεί σε επτά εργάσιμες ημέρες. Παρόμοια απόφαση θα πρέπει επίσης να ληφθεί σε επίπεδο φορέων της Ομοσπονδίας, δήμων και εταιρειών με κρατική συμμετοχή.

Δεύτερον. Είναι απαραίτητο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες να αντλήσουν πρόσθετους πόρους από τα αναπτυξιακά ιδρύματα. Μιλάμε για την επέκταση της λειτουργίας του Project Finance Factory (λειτουργεί στη χώρα μας και λειτουργεί ικανοποιητικά, η πρακτική έχει δείξει τη σημασία της)¹, σχετικά με την παροχή πόρων για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης Βιομηχανίας (ένα από τα πραγματικά καλά εργαλεία), της Τράπεζας Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και, επιπλέον, μέσω περιφερειακών θεσμών στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων εγγυήσεων. Αναθέτω στην κυβέρνηση να διαθέσει πρόσθετα

1 Το Factory είναι ένας μηχανισμός χρηματοδότησης, περί επενδύσεων έργων που εντάσσονται στους κλάδους αναπτυξιακής προτεραιότητας της Ρωσίας. Ο μηχανισμός επιτρέπει στους δανειολήπτες να λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο συμφωνιών κοινοπρακτικών δανείων (πίστωσης) και να συγκεντρώσουν περισσότερα κεφάλαια για την υλοποίηση έργων που υποστηρίζονται από το κράτος.

κονδύλια στις επιμέρους δομές της Ομοσπονδίας για τα εν λόγω περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Κυβέρνησης και των συναδέλφων μας στις περιφέρειες στα εξής σημεία: **το πιο σημαντικό καθήκον είναι να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των αγαθών στην καταναλωτική αγορά, ιδίως των βασικών αγαθών, των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων.** Πρέπει να επιλύσουμε άμεσα τα υλικοτεχνικά και άλλα αντικειμενικά προβλήματα που οδηγούν σε αυξήσεις των τιμών. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε τεχνητή παρέμβαση στη ρύθμιση των τιμών. **Η αύξηση της προσφοράς θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των τιμών και σταθεροποίησή τους.**

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να απευθυνθώ στους εξαγωγείς μας. Σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν δυσκολίες με τις προμήθειες στις ξένες αγορές, **δεν πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή, αλλά, αντίθετα, να κατευθύνουμε πρόσθετες ποσότητες αγαθών στην εγχώρια αγορά.** Αυτό θα πρέπει αντικειμενικά να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών της βενζίνης, του ντίζελ, της ασφάλτου, των μετάλλων και άλλων εξαγωγικών αγαθών. Ζητώ από την κυβέρνηση και την Ομοσπονδιακή «Αντιμονοπωλιακή» Υπηρεσία², καθώς και από τις περιφερειακές αρχές, να επιτηρούν συνεχώς την κατάσταση στις αγορές αυτές.

Επόμενη ενότητα. Ενόψει των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ρωσία, πρέπει να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό μας πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης όλων των προγραμματισμένων έργων τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες του δημοσιονομικού μας συστήματος ως εργαλείο παροχής κινήτρων.

Η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για έργα και κατασκευές θα παρέχεται στο ακέραιο, όπως έχει συμφωνηθεί. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο αποφασίστηκε να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια σε περίπτωση που το κόστος κατασκευής έχει αντικειμενικά αυξηθεί.

Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην παρούσα κατάσταση, δεν θα υπάρξουν προβλήματα με τη χρηματοδότηση από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. **Η οικονομία μας αποφέρει σήμερα ένα επαρκές, ικανοποιητικό ποσό εσόδων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να καταφύγουμε σε έκδοση επιπλέον τραπεζικού χρήματος. Με απλά λόγια, η Κεντρική Τράπεζα δεν θα χρειάζεται να τυπώνει χρήμα. Έχουμε έσοδα, έσοδα από την αγορά, υγιή έσοδα.** Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι τα χρήματα. Έχουμε τους πόρους, θα το ξαναπώ. Οι βασικές δυσκολίες σχετίζονται με την προμήθεια εξαρτημάτων, εξοπλισμού, υλικών κατασκευής και με την οργάνωση των έργων των εργοληπτών. Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα και οι μέθοδοι υλοποίησης συγκεκριμένων έργων, τα στάδιά τους μπορεί να αλλάξουν, και αυτό θα απαιτήσει συντονισμένη εργασία μεταξύ των αρχών και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, την αναγκαστική εφαρμογή των έργων υποκατάστασης των εισαγωγών - αυτό είναι το σημαντικό.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να απλοποιηθεί η σειρά συναλλαγών μεταξύ των περιφερειών και των ομοσπονδιακών αρχών, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία στους φορείς που τις απαρτίζουν, ώστε να μπορούν να ελίσσονται όσον αφορά τους πόρους, καθώς και τις ευκαιρίες για τη δρομολόγηση νέων κατασκευών, όπως το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων.

Για παράδειγμα, στις περιφέρειες έχουν ήδη διατεθεί πρόσθετα κονδύλια για την κατασκευή δρόμων. Καλώ την κυβέρνηση να επεξεργαστεί το θέμα της αύξησης της χρηματοδότησης για

επιπλέον εγκαταστάσεις υποδομών που μπορούν ήδη να τεθούν σε λειτουργία φέτος, καθώς και της δημιουργίας αγορών, από Ρωσικές εταιρείες, μεταξύ άλλων για την ανακαίνιση των δημόσιων μεταφορών, για παράδειγμα.

Είναι σαφές ότι οι προϋπολογισμοί των φορέων που τους απαρτίζουν τις Ομοσπονδίες, υφίστανται πλέον σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση, οπότε, όπως έχουμε συμφωνήσει, θα αναπροσαρμόσουμε παράλληλα τις επιχορηγήσεις εξισορρόπησης της δημοσιονομικής ικανότητας. Θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέτρα για να στηρίξουμε την οικονομία των περιφερειών, δηλαδή, όλες οι αποπληρωμές των δημοσιονομικών δανείων που έχουν προγραμματιστεί για φέτος θα ανασταλούν και θα «μετατοπιστούν προς τα δεξιά», όπως λένε, ενώ οι αποπληρωμές των εμπορικών δανείων, όπου είναι απαραίτητο, θα αντικατασταθούν με δημοσιονομικά δάνεια. Ζητώ από την κυβέρνηση να μελετήσει λεπτομερώς το θέμα αυτό και να εμβαθύνει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Μόνο μια τέτοια μεμονωμένη προσέγγιση σε ατομικό επίπεδο, θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών θα παράσχει άνευ όρων πιστωτική διευκόλυνση σε κάθε συνιστώσα δομή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το ποσό θα ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό των συνολικών εσόδων, με ημερομηνία λήξης όχι νωρίτερα από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Θα διατηρήσουμε τον όγκο των δανείων του προϋπολογισμού για τις υποδομές. Αναθέτω στην κυβέρνηση να διασφαλίσει την ευέλικτη διαχείριση αυτού του προγράμματος και να λάβει υπόψη όλες τις δυσκολίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων, όπως ανέλυσα προηγουμένως. Οι περιφέρειες θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις σχετικά με την αλλαγή του χαρτοφυλακίου και του περιεχομένου των έργων, εστιάζοντας σε εκείνα που μπορούν να υλοποιηθούν με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στο υφιστάμενο περιβάλλον. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο αύξησης του όγκου των δανείων που αφορούν τις υποδομές. Είναι εφικτό και επομένως μπορεί να εφαρμοστεί. Σε γενικές γραμμές, θα παρακολουθούμε στενά την κατάσταση όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα των περιφερειών και θα λαμβάνουμε πρόσθετες αποφάσεις για τη στήριξή τους, εφόσον αυτό κριθεί ότι είναι απαραίτητο.

Υπογραμμίζω ότι η άμεση επικοινωνία μεταξύ όλων των επιπέδων της διακυβέρνησης και ένας σαφής αλγόριθμος, έχουν καθοριστική σημασία. Το Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο και οι αρμόδιες επιτροπές του έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στο ζήτημα αυτό. Ζητώ από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, με επικεφαλής τον Σεργκέι Σομπιάνιν, μαζί με τους συναδέλφους μας στην κυβέρνηση να εργαστούν πάνω στα θέματα της περιφερειακής ατζέντας, να επεξεργαστούν τις βέλτιστες λύσεις και να τις εφαρμόσουν σε όλες τις περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η εμπειρία που αποκτήσαμε από την αντιμετώπιση της επιδημίας υπήρξε θετική.

Αγαπητοί συνάδελφοι!

Η οικονομία μας, ο κρατικός προϋπολογισμός, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις διαθέτουν όλους τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων προκλήσεων. **Πρέπει να επιτευχθούν όλοι οι στρατηγικοί, εθνικοί στόχοι που έχουμε θέσει για την επικείμενη περίοδο μέχρι το 2030. Οι σημερινές προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αυτές προσφέρουν θα πρέπει να μας ενεργοποιήσουν. Γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να επικεντρωθούμε στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών μας.**

Είναι προφανές ότι τα προγράμματά μας θα πρέπει να βελτιωθούν, και εδώ απαιτούνται οι πρωτοβουλίες της επιχειρηματικής κοινότητας, των επιστημόνων και των δημόσιων συλλογικών φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητώ από τις περιφέρειες να συμμετάσχουν ενεργά στη διοργάνωση του

φόρουμ «Δυναμικές ιδέες για νέους καιρούς» του Οργανισμού Στρατηγικών Πρωτοβουλιών, όπου κάθε Ρώσος πολίτης θα μπορεί να παρουσιάσει τις προτάσεις του, συγκεκριμένα σχέδια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της πόλης του, της περιοχής του και γενικά της χώρας του στο σύνολό της.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι: η σημερινή κατάσταση αποτελεί σίγουρα μια πρόκληση για όλους μας. Είμαι βέβαιος ότι θα την υπερβούμε με αξιοπρέπεια- με σκληρή δουλειά, κοινή εργασία και αμοιβαία υποστήριξη, θα ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και θα γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί, όπως συνέβαινε πάντα στη χιλιετή ιστορία της Ρωσίας. Αυτό ακριβώς είναι που θέλω να πετύχετε.

Και τώρα, ας προχωρήσουμε στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

Σεισάχθεια